

The Wayback Machine - <https://web.archive.org/web/20160315204653/http://displaysofculture.gr/article/o...>



Αρχική

Μουσεία

Μνημεία

Θέατρο-Χορός

Κινηματογράφος

Εικαστικά

Αρχιτεκτονική

Όψεις Πολιτισμού

Οι «ζωογόνες» φιγούρες της Ψυχής

Κατηγορία: [Εικαστικά](#)

Tags: [Προτάσεις](#)



Όταν μέσα στην καρδιά του αθηναϊκού καλοκαιριού, μια εικαστικός καλλιτέχνης από το Μεξικό, αφηγείται τη χώρα της, με μεγαλοπρέπεια ελληνικής μυθικής θεάς και με ταμπεραμέντο Μεξικανής γυναίκας...

Σαν μια πυξίδα η ίδια, πυξίδα ιερής προσευχής, με τεντωμένα τα χέρια προς τον ουρανό, με το σώμα ολόισιο προς τη σιγουριά, την αρτιμέλεια της μεγάλης ψυχής, κατευθύνει το δρόμο, τον σχηματίζει, προς το νόημα, το κέρδος, το ζητούμενο, που δεν είναι άλλο από το ρήμα «ζω».

Η Blanka Amezkua μας ντύνει με τα υφαντά της, με τα κεραυνοβόλα χρώματα, μας τυλίγει μέσα στο νήμα του ανοδικού έμπυχου συμπλέγματος της τέχνης της, εξιστορεί τις γαμήλιες τελετές τόσο περίτεχνα, όσο και εκείνες της τελευταίας κλίμακας της ζωής, με τον ίδιο τρόπο, σαν η αρχή να είναι το τέλος, σαν το τέλος να είναι η αρχή, τόσο με ύφος παραμυθιού, όσο και καταγραφής ενός ετήσιου ημερολογίου και μιας πολιτισμικής αναφοράς, με ειλικρινές ύφος, με αυτούσια την παρουσία της. Όλα μέσα στο σώμα-πυξίδα, στο σώμα που στέκει σε ανάταση. Στη φιγούρα. Όλα ρέουν και συρρέουν μέσα σε αυτή τη φιγούρα, σαν το αίμα το ζωογόνο. Οι ζωογόνες φιγούρες, οι φιγούρες της ψυχής.

*Η **Blanka Amezkua** γεννήθηκε στο Μεξικό και έζησε για πολλά χρόνια στις ΗΠΑ. Σπούδασε ζωγραφική και πήρε το πτυχίο της (B.A. in Fine Arts) από το California State University, Fresno, με επιπλέον σπουδές στην Φλωρεντία. Τα έργα και projects της έχουν εκτεθεί στο Μεξικό, στις Η.Π.Α., στο Βέλγιο και στην Ελλάδα, στο MoMA-PS1, Exit Art, The Bronx Museum of the Arts, El Museo del Barrio, Queens Museum of Art, Towson University, και αλλού. Μετά από εξάμηνη διαμονή στο Μεξικό το 2013, και δουλεύοντας στενά με ντόπιους τεχνίτες δημιούργησε τα έργα που παρουσιάζονται σε αυτήν την έκθεση. Για τα έργα και projects της έχουν γράψει οι New York Times, TimeOut, Daily News, Art21:blog, Queens Chronicle, International Museum of Women, WNYC, και άλλα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα. Η Blanka ζει και εργάζεται στην Cuernavaca (Μεξικό), στην Αθήνα και στην Νέα Υόρκη.*

Figuras del Alma (Φιγούρες της Ψυχής)

Τοποθεσία: Γκαλερί Art Zone 42, Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 42, Αθήνα

Διάρκεια: Από την Τετάρτη 23 Ιουλίου έως την Παρασκευή 1 Αυγούστου 2014 και από τις 4 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2014

Ώρες λειτουργίας: Τρ/Πεμ/Παρ: 11:00 - 15:00 & 18:00 - 21:00 Τετ/ Σαβ: 11:00 - 15:00

Κεντρική φωτογραφία: Η αφίσα της έκθεσης. Έργο της εικαστικού με τίτλο "Orange Birds".

Συντάκτης: Βασιλική Σπύρου, 14-08-2014

Αναζήτηση

Επιπλέον άρθρα από Βασιλική Σπύρου

Οι «ζωογόνες» φιγούρες της Ψυχής
Body & Food

